

## WELKOM 6 september 2014

Welkom op dit feest van ons allemaal, voor ons allemaal en in feite door ons allemaal geregeld.

We hebben we er allemaal aan meegewerkt dat we hier nu een feestelijke uitreiking gaan bijwonen van het boek over onze wijk met Oostenrijkse woningen. Door het bijwonen van de informatie avonden, de thema avonden of later de avonden waar de werkzaamheden werden verdeeld, hebben we allemaal de mogelijkheid gehad om onze inbreng naar voren te brengen. Tijdens één van die avonden hebben we toen besloten dat we een boek wilden laten maken over onze wijk en woningen. En nu is het zover. Voor de commissie van straatambassadeurs die de laatste weken zoveel werk hebben verzet is het **super** om te zien dat er zoveel van onze wijkgenoten aanwezig zijn vandaag. Ze willen niet dat ik in mijn praatje hun namen noem, maar iedereen weet wel wie ik bedoel, toch?

Aan mij dus de eer om jullie allemaal welkom te heten.

En ja, nu ben ik toch eigenlijk wel een beetje zenuwachtig Ad 😊

Mijn naam is Jeannine Schellekens.

Ik ben op de eerste jeugdijaren na, een echte Tongelrese.

Jaren heb ik op de **Tongelresestraat** gewoond en weet je, ik had nooit **geweten** dat deze wijk van houten huizen bestond.

En nu woon ik **dit jaar alweer 30 jaar** in de Jan Cellierslaan.

In die tijd waren we de jongste bewoners. Nu is het een mengeling van jong tot oud.

Het is een **hele fijne straat** in een wijk waar ik best **trots op ben** om te mogen wonen.

De meesten van ons zijn ook heel trots op hun huis. Velen hebben aanpassingen gedaan en bijna geen één huis is meer hetzelfde van binnen.

Dat wij nu allemaal hier zijn heeft ook wel te maken met het trots zijn op onze wijk en houten woningen. Ofwel **Chalet woningen** zoals **Henk Vlemmix** van **bureau BIEB Advies** ze noemt.

Jeetje, dat maakte me helemaal trots om mijn blokhut, zoals het in mijn familie genoemd wordt. Dat ik het nu chalet mag noemen 😊

Dank je Henk.

Onze wijk kwam onder de aandacht van de Gemeente via de **Stichting Wederopbouw Erfgoed Eindhoven** die een tijd geleden een **eerste inventarisatie** hebben gemaakt van de **specifieke kenmerken** van onze wijk. De Gemeente heeft daarna bureau BIEB Advies ingehuurd om een en ander verder te onderbouwen.

Dit heeft geresulteerd in een aantal bijeenkomsten met ons als bewoners van de chaletwoningen en Henk Vlemmix als adviseur. Diegenen die op deze avonden zijn geweest weten dat het soms pittige bijeenkomsten waren, waarin wij allemaal uit mochten komen voor onze eigen mening. Dat die niet altijd gelijk waren, was duidelijk. Maar toch zijn hieruit een aantal wensen en aanbevelingen naar voren gekomen om het unieke karakter van onze wijk in stand te kunnen houden.

Dit alles is beschreven in het boek dat wij straks allemaal uitgereikt krijgen. In dit boek is verder ook iets beschreven over de **geschiedenis** van onze woningen.

Sommigen van ons weten nog wel dat het **“aardappelwoningen”** genoemd werden. Ze waren indertijd aangeschaft als bouwpakketten vanuit Oostenrijk en betaald met aardappelen en Philips apparatuur.

Mijn overbuurman de heer Balvers die helaas vorig jaar overleden is, wist mij nog te vertellen dat er bij hem in de fabriek geregeld **lijsten hingen met projecten** erop waarvoor zij werkten. Daar stonden opeens ook de woningen in Tongelre bij. En daar had hij wel oren naar. Zij waren dan ook één van de eerste bewoners van de wijk.

Het zouden **tijdelijke woningen** zijn voor een periode van 15 tot 20 jaar, maar zie ons nu hier staan!

Ze staan er nog en worden steeds moderner.

De wijk werd een **tuindorp** genoemd, met **ruime percelen, diepe tuinen**, geen of in ieder geval **weinig stedelijk vertier** en met een **fatsoenlijk en burgerlijk karakter**. Er kwam een ruime groenvoorziening en er werden vele soorten bomen geplant.

Het zou hier goed leven zijn en dat is wel gebleken!

De meeste bewoners zijn hoogbejaard geworden. Dat ik weet wonen er nu nog een paar bewoners van het eerste uur, die al ver in de 90 zijn. En ze hebben nog geen plannen om weg te gaan 😊.

In het boek staan ook **interviews met huidige bewoners**, met hun verhalen en anekdotes, met foto's en beschrijvingen. Een heerlijk moment om eens bij een ander binnen te kunnen kijken 😊

En natuurlijk staan ook de **aanbevelingen voor renovatie en verbouwingen** in het boek beschreven met technische tips en tekeningen.

En dit zijn echt praktijkervaringen hoor! Want oh wat is er al veel verbouwd in onze wijk!

Op de achterzijde van het boek staat al de naam van onze website, maar deze is nog in constructie. Dit wordt een website van en voor onze wijk. Hierin zullen hoogstwaarschijnlijk allerlei wetenswaardigheden en tips worden opgenomen. De definitieve invulling is nog niet geheel rond.

Naast het boek zijn we nog bezig met het opzetten van een buurtcomité Oostenrijkse Woningen. Ook nog in "constructie", maar heeft iemand suggesties of goede wil, dan heeft uw straatambassadeur vast wel even tijd om u hierover bij te praten.

Heel even wat praktische zaken voor ik aan mijn bedankjes ga beginnen:

- We willen u vragen om geen vis te nemen bij de bbq als u voor vlees heeft gekozen. We hebben maar precies genoeg voor diegenen die zich daar voor hebben aangemeld.
- De politie heeft zich bereid verklaart om tijdens dit feest in onze wijk te surveilleren, zodat we straks toch weer veilig thuis kunnen komen.
- u mag straks uw boek ophalen bij de ambassadeur van uw straat. Vanavond wordt alleen het boek uitgereikt dat gratis per adres beschikbaar wordt gesteld door de gemeente en het woonbedrijf. Overige bestellingen kunnen bij uw straatambassadeur worden opgegeven en in overleg opgehaald.
- Degenen die vandaag niet konden komen krijgen het boek zo snel mogelijk via hun straatambassadeur.
- Als er nog vrijwillers zijn om na afloop mee op te ruimen, dan natuurlijk heel graag.
- Het schoolgebouw is niet open voor toiletgebruik. Hiervoor is een losstaand toiletgebouwtje geregeld dat ??? daar staat.

Nu wil ik eerst nog iedereen bedanken die meegewerkt hebben bij het tot stand komen van het boek en dit feest. Voor alle inzet en extra donaties.

Allereerst **Henk Vlemmix** van bureau BIEB Advies die het project in goede banen heeft geleid. Zowel de bijeenkomsten, als ook de weg naar de realisering van het boek en dit feest.

Hij was de kartrekker en motivator van het stel, maar wist ook heel goed te delegeren! De taken werden nauwgezet vastgelegd en iedereen werd aan het werk gezet.

Wat nu nog rest is het verder uitwerken van de website en de officiële opzet van het “buurtcomité Oostenrijkse woningen”.

Aardappels???

**Daarnaast bedank ik namens ons allemaal:**

**De Stichting Wederopbouw Erfgoed Eindhoven** die onze wijk heeft genomineerd om zo maar te zeggen.

**Bureau Stampei** en **Pand 331** die zorg hebben gedragen voor de totstandkoming van het boek (tekst, foto's en layout).

Onze **straatambassadeurs** die van te voren echt geen besef hadden dat het toch een flinke hoeveelheid inzet en energie zou kosten. Vooral de laatste dagen heeft het flink kruim en slapeloze nachten gekost, hè Denise?

**Chantal** van de Toeloop, dank je voor de goede zorgen tijdens de bijeenkomsten en bij deze BBQ.

**DJ Moria** en **Brigit** die helemaal vrijblijvend zorgdragen voor de muzikale omlijsting van dit feest.

Het boek over onze wijk wordt ons aangeboden door de **Gemeente Eindhoven en het Woonbedrijf samen.**

Namens de Gemeente is vandaag aanwezig de **heer Torunoglu. Hij is Wethouder van Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie.**

Van het Woonbedrijf is aanwezig de **heer Bogaerts.**

Ik wil u allebei, namens ons allemaal, heel hartelijk welkom heten en u als bedankje de eerste twee exemplaren van het boek uitreiken.

Dan wil ik als afsluiting iedereen vandaag nog een hele fijne en feestelijke avond wensen, smakelijk eten en tot ziens in de wijk dan maar weer.